



In memoriam

*Zo intens geleefd
zo abrupt voorbij
hij wilde nog zoveel
en wij zoveel met hem*

Jan Jans

Johannes Antonius Maria

echtgenoot van
Christien de Groot

* 3 juni 1944 Groeningen † 4 augustus 2011

Iedere dag vol levensvreugde. Iedere dag kon je doen wat je wilde. En wat heb je er iets moois van gemaakt!

Bedankt voor uw aanwezigheid bij het afscheid van 'ons pap'. Uw belangstelling en medeleven is een steun voor ons, nu en in de toekomst.

Christien Jans-de Groot
Rianne en Àngel
Jennifer en Thomas
Wendeline en Joris
Myriam
Anton

Jan Jans en de kinderen, wat was je trots op deze uitspraak. Je kinderen, je bedrijf en Groeningen betekenden alles voor je. Je e-mail adres begon met 'janjansgroeningen', ook nam je stevast zo je telefoon op.

Je gedrevenheid, ondernemersgeest en passie waren voor menigeen om jaloers op te zijn. Je was van 's morgens vroeg tot 's avonds laat actief, je liep op een draf, je wilde vooruit. Steeds opgewekt en met humor. Wat waren je rijmpjes talrijk. Van de natuur en het buitenleven hield je. Je genoot! Ook van de mensen. Een feestje was niet compleet zonder jou, meende je. Je was er zó graag bij.

Als iemand een beroep op je deed, stond je klaar, voor de volle honderd procent, in familiekring, club of vereniging, vaak zelfs zonder te vragen. Trouw als je wat ondernam: 25 jaar bestuur werktuigen-coöperatie, 25 jaar gildebroeder en bijna 38 jaar getrouwd.

Een eigen doel en een eigen mening waar je voor uitkwam zonder een blad voor de mond te nemen. Waar je kwam, was je aanwezig. Je kletste met iedereen, in het Groenings dialect, een pilske erbij en het gesprek was er. Benijdenswaardig.

Bedankt voor wie je was. Bedankt voor wat je voor ons gedaan hebt. We missen je. Houd een oogje in het zeil, wil je?

Adieu.

Christien, kinderen en kleinkinderen.